

Titel: De spiegel van verandering - Maarten Rozeboom

Wat ik wil dat mensen weten: Verandering is groei. En groei is verandering.

Wat ik wil dat mensen doen: In de spiegel kijken welke verandering Jezus teweeg heeft gebracht.

Intro: we zijn aan het veranderen als kerk.

Maar een verandering in een groep, begint altijd met een verandering bij onszelf/jou zelf.

Opmerking "jij bent echt veranderd man"

Ik geloof dat de kerk van de toekomst niet bestaat uit dezelfde mensen met een veranderd model.

— Maar dat het een movement is van veranderde mensen!

Handelingen 9:1-9 (HTB)

1 Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. Hij ging naar de hogepriester en vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damascus, een stad waar veel Joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en ging op weg.

3 Toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem: 'Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?' 5 'Wie bent U, Here?' vroeg Saulus. 'Ik ben Jezus,' zei de stem, 'die u zo fanatiek vervolgt. 6 Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen.'

7 De mannen die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Zij hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. 8 Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar kon niets zien. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damascus binnen. 9 Drie dagen lang kon hij niet zien. Al die tijd at en dronk hij niets.

(In Damascus stuurt God de man Ananias naar Saulus om voor hem te bidden. Hij wordt gevuld door de Heilige Geest en krijgt zijn zicht weer terug.)

Handelingen 9:19-21 (HTB)

Daarna liet hij zich dopen en ging wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damascus en 20 ging zelfs naar de verschillende synagogen en vertelde daar openlijk dat Jezus Gods Zoon is.

VERANDERING IS GROEI
GROEI IS VERANDERING.

Ik wil het vandaag met je hebben over je karakter, versus je handelen.

Te titel van mijn boodschap is: De spiegel van verandering

(Vergelijking groei van een bloem)

De bloem had de potentie al.

Het karakter zit er al in.

Maar zonder voeding gaat het dood, en met de juist voeding groeit het.

Onze voeding = aanwezigheid v God

We kennen van het verhaal dat **Saulus** veranderd in **Paulus**, na deze ontmoeting met Jezus.

-- En aan Paulus hebben wij onze moderne kerk te danken.

Het was een radicale verandering, van een radicaal persoon.

En dat is zo merkbaar, zo zichtbaar. Dat zelfs zijn vrienden met stomheid verslagen waren.

Direct in het eerste vers lezen we dat Saulus 'fanatiek' was.

Fanatiek in het achterna jagen van Jezus-volgers. Hij dreigde met dood en gevangenis.

Saulus was iemand die er geen gras over laat groeien.

Een echte 'go-getter'. Snel handelen. Altijd scherp, altijd 'aan'.

Als Saulus een Enneagram test zou doen, zou hij een echt 3 zijn!

Competitief, resultaatgericht, altijd bezig.

En dan ontmoet hij Jezus..

En het is heel interessant wat er gebeurt in die ontmoeting:

1. Er is een PLOTSELINGE licht flits.. Een aanraking van God hoef je niet over te twijfelen. Als het er is, is het er!
2. Jezus zegt vervolgens: "Ik ben Jezus, die u zo fanatiek achtervolgt." __ Terwijl Jezus zelf niet meer leeft, dus Saulus kon hem niet eens achtervolgen. Maar Jezus neemt het persoonlijk. Jezus neemt een aanval op JOUW leven **persoonlijk!**
3. Jezus geeft hem direct een opdracht. (Denk nooit dat je te ver weg van God bent om door God geroepen te worden)

Één ontmoeting - één aanraking

Één moment in Gods aanwezigheid kan alles veranderen!

We zien dit vaker in de Bijbel

Adam - breath of life

Abram - Abraham

Mozes

Jacob

Gideon

Petrus

The vloeiende vrouw

Overall was er één ontmoeting, één aanraking

Één moment in Gods aanwezigheid kan alles veranderen!

Net zoals die bloem de potentie heeft om te groeien tot een mooie bloem.

Had Saulus ook al iets in zich: zijn persoonlijkheid.

De tekst omschrijft hem als 'fanatiek'.

Maar zijn fanatieke karakter was gericht op het vervolgen van Jezus volgers.

Zijn persoonlijkheid was mooi, en hoefde niet te veranderen. Maar zijn gedrag wel!

Laten we zien wat er veranderde:

Handelingen 9:19-21 (HTB)

Daarna liet hij zich dopen en ging wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen (wasted no time) bij de volgelingen van Jezus in Damascus en 20 ging zelfs naar de verschillende synagogen en vertelde daar openlijk dat Jezus Gods Zoon is.

Vaak is het zo dat onze persoonlijkheid niet hoeft te veranderen, maar is het ons handelen wat moet veranderen!

Ons handelen is een vrucht van de verandering die we hebben ervaren in Gods aanwezigheid.

Als we God ontmoeten zoals Saulus dat deed, zoals Mozes dat deed, zoals de vloeiende vrouw dat deed... Zullen mensen het zien! En zullen we ons anders gaan gedragen.

Nu is het tijd voor de spiegel.

Want de Bijbel spreekt over het vernieuwen van ons handelen en denken.

Romeinen 12:2 (HTB)

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Dus we hebben geleerd dat een ontmoeting met God, en het kennen van Jezus, verandering teweeg brengt. -- En dat verandering, net zoals bij een plant, een boom, een bloem, een kind, gelijk staat aan groei!

God ontmoeten is niet een eenmalig iets. Er is nog zo veel te ontdekken en leren van Jezus. Dat we wel jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks een ontmoeting met God kunnen hebben die ons helpt te groeien.

En vaak zal het niet je persoonlijkheid veranderen, maar je gedrag wel. Als we veranderd worden in Gods aanwezigheid, zal juist versterken wie je bent.

De vraag is misschien zelfs... Hoe ben ik veranderd de afgelopen tijd?
En als ik dat niet ben... wat was dan de laatste keer dat ik een moment met God had?
(Just one touch)

Dus als we in de spiegel van verandering kijken.

Kunnen we onszelf 3 vragen stellen.

- 1. Wat was de laatste keer dat iemand zei 'jij bent echt veranderd'?**
- 2. Is mijn persoonlijkheid sterker geworden?**
- 3. Is mijn gedrag veranderd na een ontmoeting met God?**

Als we de balans zouden opmaken van afgelopen maand / jaar / jaren..
Ben jij dan veranderd?

Dit kan een confronterende reality check zijn vandaag.
Dat we misschien niet zo erg veranderd zijn afgelopen tijd..
Dat we niet handelen op basis van oude patronen..

Als wij als kerk een verandering teweeg willen brengen. Begint verandering bij ons!

Als we niet veranderen, hebben we meer tijd in Gods aanwezigheid nodig.

De heilige geest heeft de kracht om de verandering van God te brengen in ons leven.