

Wat wil ik dat de mensen weten:

De kerk van de toekomst zijn wij: mensen die vrijgezet zijn door de HG om iedereen in elke sector te bereiken. Iedereen bezit unieke gaven en unieke talenten die ingezet kunnen worden om jouw groep mensen te bereiken. Welke groep is dat voor jou?

Wat wil ik dat de mensen gaan doen:

Realiseren dat wij geroepen zijn voor een unieke sector en vrijgezet worden door de HG om dat volledig te omarmen.

Intro:

We zijn in een preken serie welcome to the future. Dit is een serie waarbij we in een nieuwe manier van kerk zijn stappen. Laten we de visie die we deelde tijdens deze serie er weer eens bijpakken

Visie van de kerk v.d. toekomst (gedeeld door Ps. Anne)

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord “kerk” valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezus-volgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezus-volgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezus-volgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.

- **Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.**
- **Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.**

Daar wil ik het vandaag over hebben. Laten we bidden

GEBED

We zitten dus middenin de preken-serie, welcome to the future. We gaan weer terug naar de essentie van kerk zijn. We leren dat kerk zijn niet een gebouw is, maar kerk is in de **community** Oftewel, een kerk die zich verspreid over en door de samenleving. Niet langer 1 plek, 1 gebouw, 1 moment waar Gods woord verkondigd wordt, maar een 24/7 kerk die overal plaatsvindt, verspreid over het hele land.

En ik kan echt niet de enige zijn, die in eerste instantie onwijs enthousiast wordt van zo'n nieuwe visie, een nieuwe toekomst. Totdat het begint te dalen wat dit voor ons gaat betekenen.

Onze wereld gaat op zijn kop staan. We zullen in beweging moeten komen. We zullen ons vertrouwde kerkje los moeten laten en iets nieuws durven op te pakken.

Man, hoe tof dit ook klinkt, ik kan niet de enige zijn die ook dubbele gevoelens hierover heeft of niet?

Ik zou niets liever willen om de kerk naar de buitenwereld te brengen, maar hoe?

Scenario's in mijn hoofd beginnen op te dagen: Ik zie dan al voor me dat ik door de stad aan het wandelen ben, op een hoek ga staan en met een bijbel in mijn hand begin te evangeliseren, en ik wordt daar onwijs zenwuchtig van. Ik krijg klamme handen (die heb ik overigens wel vaker), en begint nerveus te worden. Ik ben een introvert persoon, en nu vraagt God van mij om iets te doen wat ik nooit zou kunnen.

Hebben jullie dat ook? Hoe vertalen wij deze visie in de praktijk? Moeten we op individuele pelgrimstochten gaan?

Laten we naar de **blueprint** gaan van kerk zijn: Handelingen. We gaan een bekend verhaal lezen. De leerlingen van Jezus zijn **eensgezind** bij elkaar (oftewel: kerk in de community) wanneer het volgende gebeurt.

Handelingen 2:5-11 (BB)

5 In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. 6 Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. 7 Stomverbaasd zeiden zij: "Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? 9 Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan."

Wat lezen we hier? We lezen hoe, wanneer de leerlingen/volgers van Jezus bij elkaar komen om te bidden de Heilige Geest wordt uitgestort. Het eerste wat mij opvalt is dit:

Handelingen 2:6 (BB)

6 Toen ze het **geluid** hoorden, kwamen ze allemaal kijken [...]

Als kerk, als groep volgers van Jezus brengen wij een uniek geluid in de wereld! Dat is waar deze serie over gaat.

Het is het geluid van een **gezamenlijke taal**
Mensen die samen komen om eensgezind te bidden
Eensgezind samen God te aanbidden.

En ik geloof dat dit direct samenhangt met de boodschap van Ps. Anne vorige week. We zijn geroepen om opnieuw te ontdekken wat voor **geluid**, wat voor **taal** WIJ als Jezus volgelingen mogen gaan spreken.

Ps. Anne deelde hoe WIJ als kerk zijnde een nieuwe taal mogen oppakken. Een taal en lingo die past bij de kerk uit handelingen, een nieuwe, ofwel "oude" manier van kerk zijn door terug te gaan naar de essentie. We hebben als kerk lange tijd een bepaalde "taal" gesproken die niet past bij de manier van kerk zijn die we leren vanuit de blueprint:

- We spreken over zondag naar de kerk gaan, maar we leren dat wij zelf een gemeenschap vormen een daarmee de kerk zijn.
- We spreken over de kerk als een gebouw waar wij naartoe gaan, maar we leren dat de kerk een plek is die elke dag samen kwam in de tempel en thuis.

Een nieuwe cultuur begint met het spreken van een nieuwe gezamenlijke taal Een nieuwe "Jezus" cultuur, begint bij het brengen van een nieuw geluid

Wat is dit geluid? Wat is deze taal?

In tijden van angst spreken wij een taal van hoop
In tijden van verdriet spreken wij een taal van blijdschap

Ik geloof dat wanneer wij dit nieuwe seizoen in stappen als kerk, dat wij als volgelingen van Jezus geroepen zijn om een nieuwe unieke **taal** over te dragen naar de mensen om ons heen.

De wereld heeft het nodig om de taal van Jezus te leren kennen! En wij zijn geroepen om dat geluid te brengen in deze wereld! Er wacht een wereld op onze woorden, op ons geluid, op onze taal. Er wacht een wereld op het leren kennen van Jezus.

En wat tof ik zo tof vind is dat er dit staat:

Handelingen 2:6 (BB)

6 Toen ze het **geluid** hoorden, **kwamen ze allemaal kijken** [...]

Het nieuwe geluid is aantrekkelijk! Waar wij gevuld zijn met Jezus, zijn wij aantrekkelijk en komen mensen kijken. Alleen wat moeten we hier vervolgens mee doen?

Dat is waar dit hele seizoen over gaat, dat is waar Welcome to the future om draait. We hebben een uniek geluid, maar we moeten er wat mee doen. Ook al zal het aantrekkelijk zijn, we zijn geroepen om het woord van God naar de mensen te brengen en niet binnen deze 4 muren van dit gebouw te laten. Er is een actie nodig:

Handeling 2:6-11 (BB)

6 Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in **zijn eigen taal spreken**. 7

Stomverbaasd zeiden zij: "Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze **eigen taal** horen spreken? 9 Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar **in onze eigen taal** vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan."

Het nieuwe geluid lokt de mensen, maar vervolgens beginnen de leerlingen te **spreken**

En ik geloof dat we vandaag dit mogen ontdekken:

Wanneer wij gevuld raken met de HG, wanneer wij zijn kracht ontvangen, en gevuld raken met het nieuwe leven waar we in stappen. Zal dit mensen aantrekken, **maar** zullen we ook zien en leren, dat wij geroepen zijn om te spreken naar de mensen om ons heen. In **hun taal**

We mogen leren dat de HG ons vrij zet, om onze groep mensen te bereiken.

Dit is wat er gebeurde in de tekst die we net lazen. (Handelingen 2:6-11 weer op het scherm)

Handeling 2:6-11 (BB)

6 Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in **zijn eigen taal spreken**. 7

Stomverbaasd zeiden zij: "Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze **eigen taal** horen spreken? 9 Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan."

Het nieuwe geluid trekt mensen aan! Het geluid wat wij brengen als volgers van Jezus is aantrekkelijk. Maar vervolgens gaan wij **spreken** in begrijpbare talen naar de mensen om ons heen.

In de tekst die we lezen lezen we over hoe onwijs veel culturen vertegenwoordigd zijn in Jeruzalem. Ook nu, op dit moment, in dit gebouw en mensen die de livestream meekijken, vertegenwoordigen wij allemaal een unieke plek in de samenleving.

Wat bedoel ik hiermee. We zitten hier met zijn allen met iedereen een eigen achtergrond, een eigen talent, een eigen gaven, een eigen werk sector

- We zijn hier met studenten, met leraren, meesters en juffen
- Met mensen uit de creative sector, designers, architecten, fotografen
- Er zijn hier artsen, militairen, wetenschappers, electriciens, schilders, horecamedewerkers, ondernemers etc. etc.

Wij vertegenwoordigen allerlei sectoren. Dit zijn allerlei verschillende talen die wij spreken. Dit zijn allerlei verschillende gaven en talenten die wij bezitten. Dit zijn allerlei groepen mensen, waartoe wij specifiek geroepen zijn om te bereiken.

We mogen leren dat wanneer wij gevuld worden met de kracht van de HG, we leren dat we een unieke manier van uitreiken hebben, een unieke plek hebben in het grotere plaatje van Gods koninkrijk, om onze eigen groep mensen te gaan bereiken.

Wanneer we gevuld worden met de HG ontstaat er een vrijzetting in gaven. En wanneer we over gaven en de HG spreken denken we meteen aan de gaven van de HG.

- Gaven van HG
- 5-voudige bediening: Apostel, profeet, evangelist, herder en leraar
- Dit klinkt al gauw "zweverig"
- Of misschien denken we dat dit "kerk" gaven zijn.
- **Echter de geestelijke gaven zijn er om in het fysieke toe te passen**

Exodus 31:1-5 (BB)

Ik heb hem gevuld met mijn Geest. Mijn Geest geeft hem alle wijsheid, verstand en kennis die hij voor het werk nodig heeft. 4 Zo kan hij alles ontwerpen en maken wat er van goud, zilver en koper gemaakt moet worden. 5 Ook kan hij de edelstenen bewerken en inzetten en het houtsnijwerk maken.

Wanneer wij gevuld raken met de HG worden we vrijgezet in een **fysieke, praktische bediening**.

Dus wanneer we terug gaan naar deze visie zien we een oorzaak en gevolg:

- **Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.**

Leidt tot

- **Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.**

Toen ik dit begon te begrijpen was dit mind blowing:

- Vb: dacht te moeten conformeren, een "typisch" christentje te worden.
- Lang heb ik hiermee geworsteld en hield het mij zelfs tegen om "vol" voor Jezus te gaan

Ik dacht dat ik mij anders voor moest gaan doen, om zo in mijn roeping en identiteit te stappen die God voor mij voor ogen had. Maar nee, wat gebeurt er als we Jezus ontmoeten, wat gebeurt er als wij gevuld raken met de HG? We worden vrijgezet in onze identiteit, in onze gaven en talenten, om het geluid van Jezus, de woorden van hoop, liefde, geloof te spreken in sectoren, en talen, die wij spreken in deze wereld.

We mogen ontdekken dat wij als community allemaal unieke gaven en talenten hebben. God heeft jou en mij een specifieke plek gegeven in deze wereld.

De vraag is dus: Waar liggen jouw gaven en talenten? Welke sectoren kan jij bereiken? Welke mensen kan jij bereiken doormiddel van jouw gaven? Waar brandt je hart voor?